



25 Litre tüketmek zor mu?

REC KARGO GLOBAL AİLESİ olarak (1) sürdürülebilir yaşamı, (2) sürdürülebilir proaktif bir iş biçimini etkin, makul ve tasarruflu kullanım için yönetim ve ekip olarak devamlı güncel, çevresel ve bilimsel gelişmeleri takip ediyor; buna göre işleriği sürdürmede önem ve özeni gösteriyoruz.

Mücbir sebeple geçirdiğimiz Pandemi süreci yaşamını sürdüren her birey ve her canlı için büyük ve önemli bir tecrübe olarak tarihe geçmiştir.

Elbette bir daha yaşanmamasını dileriz.

Bu süreçte dünyadaki küresel siyaseti ve ekonomiyi birinci dereceden ilgilendiren ve insanoğlunun yaşamı süresince her çağda önem arz etmiş "su" yeniden küresel ısınma, kuraklıklar ve artan dünya nüfusu (büyük kalabalık kentler) ile geleceği tehdit ediyor. Ulaşılabilir temiz su kaynakları insanlık için her zaman önemli olmuştur.

Son yaptığımız Yönetim Kurulu Toplantısı'nda National Geographic belgesel kanalında değerli bir ekip tarafından hazırlanan ve sunuculuğunu Athena grubundan müzisyen Gökhan'ın yaptığı 25 LİTRE adlı program, sosyal sorumluluk ilkemiz çerçevesinde ilgimizi çekti ve üzerinde tartıştığımız bu hassas mesele için bu metni yayınlamayı; siz değerli ziyaretçi, müşteri ve paydaşlarımızın da konuya dikkatlerini çekmeyi uygun bulduk.

16 milyonu aşan ve devamlı suretle göç alan İstanbul. Bunun sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik etkilerini de üzerine çeken dünya coğrafyasının merkezi kabul edilen 8000 yıllık payitaht başkenti kadim İstanbul. İstanbul her çağda ve yüzyılda ilgileri üzerine çeken cazibeli bir şehir olmayı sürdürmüştür.

16 milyonu aşan nüfusuyla 129 ülkeden daha büyüktür. Fakat hızlı şehirleşme, altyapı ihtiyacı, ulaşım araçları ihtiyacı, otomobil sayısının artışı, inşaat sektörünün her alanda etkin olmasından dolayı betonlaşmanın yoğun yaşandığı kadim İstanbul son yıllarda küresel ısınmanın da etkisi ile yeterli yağış alamamaktadır. Bu da bize yakın gelecekte eğer tedbir almazsak, bireysel olarak tüketimimize dikkat etmezsek, toplumsal bilinçlenmeyi önemsemesek 30 yıldan daha kısa bir sürede su kaynaklarının yetersiz kalacağını, herkese ulaşamayacağını; toplumda susuzluğun sosyo-ekonomik travmalara yol açacağını

açıkça göstermektedir. Dahası hastanelerin artan susuzlukla kritik hasta sayısını karşılamakta güçlük çekeceği; böbrek yetmezliği, solunum yolu problemleri, beyin hasarı, eklem iltihabı, egzama, idrar yolu enfeksiyonu, yorgunluk, dizanteri gibi hastalıkların toplumda hızla artacağı kötü bir tablo çıkmaktadır. Bunlara izin vermemek için hepimize düşen ödevler vardır. Fatura karşılığı tükettiğimizi ödediğimiz yaşam kaynağımız olan suyun değerini bilmek ve bu bilinçle su tüketmek hepimizin asli ödevidir.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllara dayanan tecrübe, bilgi ve tüketici araştırmalarına göre İstanbul'da günümüzde kişi başı günlük su tüketimi **190 Litre**dir. Lütfen merakınızı çekerse www.yarininsuyu.com adresini ziyaret ediniz.

Roma İmparatorluğu'ndan günümüze İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için 100'e yakın sarnıç inşa edilmiştir. Bugünkü kent nüfusuna bu eski kaynakların 1 gün bile yetemeyeceğini düşünürsek İstanbul'un nasıl büyüdüğünü anlayabiliriz. Her çağda bir çözüm bulunmuştur ancak kaynaklar bol değil; tam aksine sınırlıdır. Peki 21.y.y.'in çözümü ne olacaktır?

Bunu pek uzakta aramamak gerekir. Üzerimize tek tek düşen günlük su tüketimimize dikkat etmek ve özen göstermektir.

Melen Barajı. İstanbul'un can suyu...

Melen Barajı 185 Km. uzunluğunda bir hat. İstanbul'un temiz su ihtiyacının 3/1'ini karşılıyor. Uzmanlar Melen Barajı için İstanbul'un sigortasıdır ifadesini kullanıyorlar ve ekliyorlar: "Bunu bilerek buna yüklenmemeliyiz." Sonsuz değildir. Kuraklık dönemine rağmen şu anki mevcut durumu ile İstanbul'a 30-35 yıl kadar yeterlidir. Fakat bizler kullanım miktarlarımızı tekrar gözden geçirmez, sorumlu ve bilinçli davranmazsak 20 yılın altına hızla inebileceğini söylüyorlar. Ama tam tersi bir durum için hepimiz gerekli özeni gösterirsek 50 ila 100 yıl arasına yayılabilecek temiz su ihtiyacımızı garanti altına hep beraber almış ve gelecek nesillere güvence oluşturmuş oluruz.

Dünyamızın 4/3 sularla kaplı. %70'i yani 1.4 milyar m³ lük kapsamın sadece %2,5'lük kısmı tatlı su, erişilebilen su kaynağı ise %1'in altındadır.

Uzmanlar ve akademisyenler İstanbul için gelecekte ortak görüştedirler: SU TEKRAR PROBLEM OLACAK.

Peki, bunu değiştiremez miyiz?

Elbette değiştirebiliriz. Başta bireysel sorumluluk ve ödevlerimizi yerine getirerek.

Ama nasıl?

- * Çamaşırlarımızı yıkarken makineyi dolu çalıştırıp, uygun programı seçerek.
- * Elde bulaşık yerine bulaşık makinesi kullanarak.
- * Traş olurken, diş fırçalarırken, el yıkarken musluğu kapatarak.

* İhtiyacınız sonrasında sifonu idareli sarfederek.

* Temizlik yaparken ya da aracınızı yıkarken daha tedbirli davranarak.

Günlük 190 Litre olan tüketimi daha az orana indirmek sizin elinizde.

Unutmayın!

Başka dünya yok.

Dünyamız zor bir dönemden geçiyor. Cape Town'da su karne ile veriliyor. Dahası sokaklarda artan hastalıklar kol geziyor ve bunlara bağlı olarak toplumun yaşam kalitesi düşmüş durumda. **Her sürdürülebilir doğal kaynaklar için olduğu gibi en temel yaşam kaynağımız olan su için de tasarruftan başka çözüm yolumuz bulunmamakta.**

Ölçülü hareket etmek de, ve sınırlı olan kaynaklarımızın değerini **varken** bilmeliyiz.

Su hayattır. Unutmayalım, unutanlara hatırlatalım.

Siz Değerli Ziyaretçilerimize, Müşterilerimize ve Türk Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

REC KARGO GLOBAL AİLESİ